

Mijn naam is Karien. Ik heb Psychologie aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. Na afgestudeerd te zijn begon pas de echte reis en vooral zoektocht naar mijzelf. Met veel ervaring, de nodige confrontaties en kennis nu in mijn rugzak, ben ik heel enthousiast om mij in te zetten als vrijwilliger voor Stichting JIJ en onderdeel te mogen zijn van de Stichting.

Ik heb een brede interesse maar mijn voorkeur gaat vooral uit naar alles wat te maken heeft met muziek, theater, dans en zang en heel belangrijk: humor. Ik hou ervan om in contact te zijn met mensen en te luisteren naar wat ieder beweegt. Iedereen heeft namelijk haar eigen verhaal of haar strijd te voeren in het leven, of alleen al op een dag, ik vind het mooi om te leren en te ontdekken hoe je het leven leert te leven en niet te overleven. De moed om voor jezelf te kiezen en je eigen leven te leiden, omdat je het waard bent!